

LEDEN AAN HET WOORD:

"Doopsgezind zijn is voor mij: vrij en (be)levend geloven; met elkaar, door elkaar, voor elkaar."

Herman Bakker

"Als kind namen mijn ouders ons mee naar de Doopsgezinde kerk en nog steeds ga ik met plezier; om de beleving, saamhorigheid en warmte. Ik zou het niet willen missen."

Rita van Hermon

"Voor mij betekent de doopsgezinde gemeente een plek waar ik mijzelf kan zijn, warmte ervaar van mede- gemeenteleden en mijn geloof de ruimte krijgt om te groeien."

Willie Pelleboer

BETROKKEN ZIJN ALS LID, VRIEND OF SYMPATHISANT

○ Als u zich betrokken voelt en lid of vriend van de gemeente zou willen worden, stellen we dat erg op prijs. We vinden het fijn als met enige regelmaat nieuwelingen de gemeente komen versterken, en gelukkig gebeurt dat ook.

○ Als u geen lid of vriend wil worden, maar onze gemeente wel wil steunen, kunt u er voor kiezen om zich als sympathisant aan te melden. Via een nieuwsbrief blijft u dan op de hoogte van de activiteiten die in ons kerkgebouw worden georganiseerd. Eenmaal per jaar ontvangt u een betalingsverzoek met een verzoek om een vrijwillige bijdrage.

CONTACT

Het adres van het kerkgebouw is:

Weststraat 37
4527 BR
Aardenburg

Informatie over de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg en de activiteiten kunt u vinden op:

Aardenburg.doopsgezinden.nl

Voor verdere inlichtingen kunt u ook terecht bij onze predikant:

Johanne Boot

Weststraat 35
4527BR Aardenburg

06 520 464 69

voorganger@dgaardenburg.doopsgezind.nl

Of u kunt terecht bij onze Secretaris:

Conny Nortier

Vijverstraat 11
4506AK Cadzand

0117 - 39 22 41

secretaris@dgaardenburg.doopsgezind.nl

DOOPSGEZINDE
gemeente
AARDENBURG

INSPIRATIE ◦ CULTUUR ◦ SAMENLEVING



ZINVOL LEVEN

ZOEKEN

VINDEN

DOEN

EVEN VOORSTELLEN . . .

De Doopsgezinde Gemeente Aardenburg is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis en met leden uit heel Zeeuws-Vlaanderen en omgeving. We komen bij elkaar in een prachtige schuilkerk uit 1636 aan de Weststraat in Aardenburg.

We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen. Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief; tijdens kerkdiensten, maar ook op zoveel andere momenten.

Wij proberen elkaar in ons geloof te sterken door ervaringen uit te wisselen. Hierbij laten wij ons inspireren door de Bijbelse verhalen, maar ook door andere verhalen, poëzie, kunst en muziek.



EN IN DE PRAKTIJK?

Onze gemeente zoekt naar de betekenis van geloven en spiritualiteit in het dagelijks leven. Wij proberen betrokken te blijven op elkaar en de wereld. Doopsgezinden hechten van oudsher meer aan praktische inzet dan aan grote woorden. Vandaar dat er in ons kerkgebouw een uitdeelpunt van de voedselbank is gevestigd. Ook organiseren we inloopmiddagen en andere activiteiten om mensen bij elkaar te brengen en te inspireren.

DE BIJBEL ...

De Bijbel is voor ons een boek waarin mensen hun ervaringen met God verwoorden. We lezen de Bijbel met eerbied, maar realiseren ons terdege dat dit boek door mensen geschreven is die leefden in andere tijden, in andere culturen, op plaatsen ver van hier en we laten ons ook inspireren door teksten uit andere (religieuze) tradities.

ACTIVITEITEN

Gedurende het jaar wordt er van alles georganiseerd en **iedereen is welkom**.

De kernwoorden bij onze activiteiten zijn:

Inspiratie, Cultuur en Samenleving

- *Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur, op de 1e, 3e en 5e zondag van de maand. Onze diensten duren ongeveer een uur. Stilte, Gebed, Zang en een actuele Overweging zijn vaste elementen.*
- *Avonden over filosofische thema's*
- *Concerten*
- *Kunsthistorische avonden*
- *Bijbelcursus / Bijbelkring*
- *Spiritueelcafé*
- *Inloopmiddag, iedere eerste donderdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur; met koffie, thee, veel gezelligheid en regelmatig activiteiten als bingo, kaarten en*
- *Filmavonden*
- *Kloosterweekend*